

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONIANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE HONDERDJARIGE OORLOG EN DE BURGERS VAN CALAIS

OM de Honderdjarige oorlog vanuit militair standpunt enigszins te begrijpen, moet men iets afweten over de legers die tegenover elkaar stonden. Het Britse leger had puike boogschutters en bovendien flinke soldeniers gewapend met een korte, platte, vaak driehoekige en puntige degen. De ruiters waren gedrild en tuchtvol. Het Frans leger beschikte over ietwat logge Genuese boogschutters en een ruitery, heroiek maar zonder discipline. De ruiters gehoorzaamden niemand!

1. - CRECY

DERTIEN HONDERD ZES EN VEERTIG. Het leger van Edward III ontmoette dit van Philips VI dat veel talrijker was en moest wijken. De Britten verschansten zich te Crécy op de flank van een heuvel. De volgende dag kwamen de Fransen, voorafgegaan van hun Italiaanse boogschutters opdagen. De ruiters chargeerden dwars door de rijen van de boogschutters heen, die, vanzelfsprekend, onder de hoeven vertrappeld werden. Het werd een echte heksenketel. De Engelse schutters mikten trefzeker. 's Avonds liet Edward III de fakkels ontsteken en in het aanschijn van duizenden Franse doden, omhelsde hij zijn zoon die men de Zwarte Prins noemde.

3. - LINKS ! RECHTS !

PHILIPS VI stierf en werd opgevolgd door zijn zoon Jan II. Tien jaar na Crécy leverde deze laatste slag met de Britten nabij Poitiers. Hij was tien keren sterker dan de Engelsen, maar speelde het toch klaar te verliezen en... in handen van de vijand terecht te komen! Hij verdedigde zich een tijdlang met zijn degen. Verblind door het bloed, was het zijn zoon, de toen dertienjarige Philips de Stoute, die z'n slagen leidde door te roepen: «Vader, sla links! Sla rechts!». Tevergeefs...

4. - GEVANGEN

TERWIJL Jan II gevangen was, kwam heel Frankrijk in opstand. Ridders en soldaten plunderden de boeren en deze laatsten overvielen de kastelen om weerwraak te nemen. Dat was de Jacquerie of Boerenopstand. Te Parijs werd de kroonprins, Karel V, overmeesterd en zijn raadgevers gedood.

2. - CALAIS

IN plaats van naar Parijs te marsjeren, belegerde Edward III Calais en dit om de ontschepping van zijn troepen te beschermen. Toen het grootste gedeelte van de bevolking van honger gestorven was, kwamen enkele burgers Edward III de sleutels van de stad aanbieden.

5. - DE VREDE VAN BRETIGNY

IN 1360 tekende Jan II met Edward III de vrede van Bretigny. De Engelse koning kreeg bijna heel het grondgebied tussen de Loire en de Pyreneeën. Daar hij hertog van Guyenne was bezat hij dit reeds doch slechts als vazal van de Franse koning. Nu was hij er heer en meester.

(Wordt voortgezet.)